

Påsketur til

RIBEAUVILLE / ALSACE

Onsdag d.20-03-2013 formiddag:

Vi starter fra Nykøbing Sj. og kører over Fyn og Jylland til Tyskland, hvor vi regner med en overnatning på et autohof.

Torsdag d.21-03:

Vi starter tidligt og kører af Kirsebærruten som er en køn rute uden de store stigninger, og kommer uden om Kassel bakkerne, og forventer ankomst til Camping Municipal Pierre de Coubertin i Ribeauvillé hen på eftermiddagen.



Campingpladsen ligger i gå afstand ind til byen, så der er mulighed for at få slukket tørsten uden at man skal køre bil. En ekstra fordel er, at Campingmutter Isabella taler et næsten perfekt dansk.

Der bliver ingen fast dagsorden, da vi gerne vil tage hensyn til vejret, men regner med følgende:

Udflugt til vinbonden Sipp Mack i Hunawihr.

En tur til et kæmpemarked i Obernai, hvor man næsten kan købe alt.



Vi regner også med en tur til en forholdsvis ukendt koncentrations lejr STRUTHOF nær byen Natzwiller, som ligger en times kørsel fra Campingpladsen. Natzwiller ligger lidt inde i bjergene i naturskønt område.



Der er mange gamle byer i nærheden som absolut er et besøg værd, og ture vil blive foretaget efter aftale.

Der er også mange gamle Borge, samt flyvning med rovfugle som kan opleves, hvis man ønsker det.

Ellers er det en slapper tur, hvor der er masser af tid til selv at tage på opdagelse, samt deltage i hyggeligt samvær.

Vi regner med at starte hjemturen d. 03-04-2013 igen med et ophold på en autohof eller måske en campingplads, og være hjemme d. 04-04.

I er også velkommen til at selv at køre derned og støde til os.